



Nieuwsbrief 116



Yoga kere

Soroti, Maart 2013

We zijn zo'n 6 weken terug van onze trip naar Nederland en ik kan nu zeggen dat alles weer "normaal" loopt. We moesten allemaal even wennen, daarbij kwam dat na een week de scholen weer begonnen en we dus

direct moesten gaan organiseren. We zijn ook ziek geweest, ik zelf was behoorlijk ziek van malaria en ook de kinderen hebben weer hun beurt gehad. Sarah is twee weken thuis gebleven van school, maar nu gaat het gelukkig weer goed met haar. We hebben een heerlijke tijd gehad, met als hoogtepunt de SNEEUW!!! Helen had er zo voor gebeden en ze zag nu voor het eerst de sneeuw. We hebben sneeuwballen gegooid, sleetje gereden en een sneeuwpop gemaakt! Ze hebben genoten, maar... het was wel erg koud!!! We hadden een heerlijk huis om te wonen, en dat ging erg goed. De kinderen zijn normaal de hele dag buiten en nu moesten we alles binnen doen. Helen heeft de eerste dagen, toen we weer terug waren in Soroti, alleen maar



buiten gespeeld, de hele dag. Dat had ze wel gemist. We mochten ook weer in het Erasmus ziekenhuis komen en daar was alles gelukkig goed, ook Sarah's hart was hetzelfde, niet slechter geworden. En het was geweldig om Kerst en Oud en Nieuw met familie in Nederland te vieren!

In Amecet was alles goed gegaan, er waren 2 verpleegsters, Petra en Anneke. Alleen was er een baby overleden, de baby was pasgeboren, de moeder overleden en het kindje heeft het ook niet gehaald, dat was moeilijk, maar soms moet je dat gewoon overgeven, je doet wat je kunt.

Toen ik terug kwam, zijn we druk geweest met de oudere kinderen, die naar de middelbare school gaan. We hebben nu 10 kinderen in kostschool, voor een paar van hen was dit voor het eerst, we hebben de groep ook gesplitst, ze gaan nu naar twee scholen in Soroti. Er komt nog heel wat bij kijken. Simon en Elias hebben de kinderen allemaal eerst thuis bezocht en met de families gesproken. De meesten van hen zitten nu in school in Soroti, zodat we in elk geval hen kunnen helpen wanneer ze ziek zijn. En we hebben verschillenden al zien komen met malaria klachten. Nu is iedereen in school en ook de Harmony schools draaien goed. Na 3 jaar hebben we nu eindelijk elektriciteit in de school!

Over elektriciteit gesproken, ik heb eerder geschreven dat ik mijn eigen huis aan het bouwen ben. Ik wil een thuis maken voor de meiden, anders dan Amecet. We zijn nu ruim een jaar aan het bouwen en het ziet er uit



dat het klaar is, maar de afwerking.... Dat gaat zo langzaam en kost zoveel geld. Het is een prachtig huis en we hebben alle vijf zo'n zin om daar te gaan wonen! Het is nog niet klaar, de man die de muggen horren voor de ramen maakt is 2 dagen geweest en toen ging zijn generator kapot, hij is sinds die tijd niet meer geweest en dat is nu bijna 4 weken geleden. Er is geen elektriciteit, ze beloven het en het is in het plan, maar het gebeurt maar niet. Er is wel water en ik heb een tank, die

op een hoge stand staat, zodat er druk op het water staat. Nu schijnt de stand niet sterk genoeg te zijn voor de maat van de water tank, dus dat moet weer worden veranderd en zo gaat het maar door, telkens is er wat. Maar ik heb nog steeds goede moed, op een dag gaan we verhuizen naar ons paleisje!!!!

En de verhuizing zal mogelijk worden doordat we een full time verpleegster gaan krijgen. Ik woon nu naast Amecet en wordt ook vaak geroepen als er iets is. Ook in de nacht en mijn dagen zijn langer dan 8 uur werken, met nog mijn eigen meiden om aandacht en tijd te geven (wat er weleens bij in schiet). Er is dus wel iemand



nodig die bij Amecet woont en een beslissing kan nemen wanneer er bv. een kindje erg ziek is. En die persoon is gekomen!!! Janneke Slegh is een gediplomeerd verpleegster en is al verschillende keren komen helpen. Ze is zelfs een keer een heel jaar naar Amecet gekomen! Janneke heeft een Discipelschap Training School bij Jeugd met een Opdracht in Heerde gevolgd en kwam in Augustus 2012 in haar vakantie, weer 4 weken helpen (ze werkt in een ziekenhuis in Rotterdam). Janneke kent Amecet van binnen en van buiten, ze houdt van de kinderen en weet inmiddels ook dat alles niet zo gaat als in Nederland. Ze heeft verschillende kinderen hier zien sterven en ook velen zien opknappen. In januari heeft ze de knoop doorgehakt, ze komt voor onbepaalde tijd naar Amecet. Dat is een grote beslissing, je baan opzeggen, appartement inpakken en afscheid nemen van familie en vrienden en je sociale leven in Nederland. Wij, in Amecet, zijn erg blij met haar komst, we kennen haar goed en we weten dat ze prima in ons team past. Janneke is aan de voorbereiding bezig en als er

onder jullie mensen zijn, die haar willen ondersteunen, heel graag. Ze kan wel wat hulp gebruiken! Je kunt dat via Amecet doen of via mij en als je contact met haarzelf wil opnemen, mail me even voor haar adres. Janneke gaat dan in mijn huisje wonen en ik verhuis met mijn meiden naar ons Paleisje in Amen (zo heet de buurt waar we gaan wonen).

We proberen Amecet al jaren officieel geregistreerd te krijgen. In Soroti zijn we geregistreerd, maar het is landelijk wat moeilijker. Er kwam vorig jaar een hele groep vanuit Kampala om een onderzoek te doen en daar kregen we een goed rapport van, toch zijn onze papieren twee keer zoek geraakt in het kantoor van het Ministerie in Kampala. We hebben dus voor de derde keer hard aan de papieren gewerkt en vorige week is Simon, samen met de Probation officer, zelf de papieren wezen brengen. We hopen en bidden dat het deze keer goed gaat.

We hebben op het moment 18 kinderen in Amecet, de jongste is ½ dag en de oudste is 15 jaar. De baby van ½ dag kwam net vandaag, hij is gisteren geboren per keizersnede en de moeder is overleden. Hij weegt 1,9 kg en is 1 maand te vroeg geboren. Hij had zelfs de klem nog aan de navelstreng toen hij werd gebracht.



De brief is weer vol, er is altijd zoveel te vertellen, als er mensen zijn die de brief per email willen ontvangen, stuur even een mailtje naar: nieuwsbriefels@gmail.com



Ik wens jullie God's zegen en tot de volgende brief!!

Els +
Mary, Sarah, Helen
en Catherine

Adres: Els van Teylingen, PO Box 792, Soroti, Uganda
Email : info@amecet.org of els@amecet.org Blog: WWW.amecet-soroti.blogspot.com
Giften: Giro 3131137, p/a Hornikswai 69, 4464 AT Goes
Belasting aftrekbaar: via JMEO, Mussenkampseweg 32, Heerde. Rabobank 32.65.21.062,
ABN Amro Bank 45.92.09.965

Of de Stichting de FIGURANT Hornikswai 69, 4464 AT Goes: Giro 3238
met vermelding van: Els in Soroti of YWAM Soroti Amecet

Mijn nieuwsbrief wordt verstuurd door mijn gemeente, de Rafael Gemeente in Goes. **Als je de brief liever per email wilt ontvangen, mail dan even naar : nieuwsbriefels@gmail.com Ook adres wijzingen kunnen via dit email adres gaan of via: W. Alexanderlaan 1, 4461 TN Goes**